

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 46, nr. 1 – 4 juli 2024



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

Hebreeën 13:14

Wees eens eerlijk, moet u niet toegeven dat alles wat in de wereld heerlijk en aantrekkelijk wordt genoemd, ook in de hemel te vinden is, maar dan oneindig veel rijker? Laten we eens denken aan de wereldse schoonheid. Is dit niet alleen maar uiterlijke schijn en bedrog (Spreuken 31:30)? Stel u eens voor dat u veel bezittingen hebt. Hoeveel goederen zijn er niet waarvan u beroofd kunt worden? Het is alsof ze vleugels krijgen en ze vliegen van u weg (Spreuken 23:5). Wat blijft er van uw bezittingen over? Nog eens, u hebt een duur en mooi huis. Plotseling komt er een zware storm, een overstroming of een brand. Uw huis waaraan u zo gehecht was, wordt verwoest. Wat is er van uw bezit overgebleven? Dat kan ook gebeuren met uw lieve kinderen van wie u zoveel houdt; ze zijn eigenlijk uw afgoden. En dan komt plotseling de wrede en bittere dood die hen wegneemt. Wat betekenen uw kinderen dan nog voor u? Dit kan van alle dingen gezegd worden. Zoek daarom uw geluk toch niet hier op de aarde, want u zult niets vinden dat blijvend is. Het is niet de moeite waard en u zult u eenmaal moeten beklagen dat u deze dingen hier zo ingespannen hebt gezocht. Maar u zult nooit beschaamd worden als u de hemel hebt gezocht. Soms kan men dingen doen in de hoop dat het iets goeds oplevert, maar als de uitkomst tegenvalt, heeft men er spijt van ze gedaan te hebben. Dit zal niet gebeuren als u de hemel zoekt; u zult nooit spijt krijgen dat u die met alle ernst hebt gezocht. Ja, ik verzeker u dat u in uw leven en ook na dit leven, het ernstig zult betreuren als u de hemel niet ernstiger hebt gezocht; u zult de bittere nasmaak daarvan ondervinden. Ik wil er nog aan toevoegen: als u de hemel op de aarde niet zoekt, dan zult u die ook in de eeuwigheid niet kunnen genieten. Men kan zich afvragen wie er zó dwaas is de hemel niet te zoeken? Wie heeft er een gezond verstand als hij niet naar de hemel wil? Maar ik geloof dat zij in dit opzicht op Bileam lijken en dat het daar dan bij blijft. Verder komen ze niet. Hun verlangen naar de hemel en de dood is slechts eigenliefde, omdat het in het leven vaak niet gaat zoals ze het graag willen. Maar dit is niet het goede verlangen. Iemand zal vragen: wat moet ik doen om de hemel oprecht en op de goede manier te zoeken? Ik zal u daarop een kort antwoord geven. Allereerst, zoek de hemel met een geestelijk hart. Doe het niet om er zelf beter van te worden, dus vanuit de eigenliefde om van veel moeilijkheden verlost te zijn. Nee, daar is het Gods kinderen niet om te doen. Zij verlangen naar de verlossing van een leven in de zonde waarmee ze nog zoveel moeten strijden. Ze verlangen ook naar de hemel om daar de Heere te dienen op een volkomen wijze', ze kunnen dat nu slechts

gebrekig en ten dele. Dat is het ware verlangen. Zo mógen ze niet alleen verlangen, maar zo móeten ze het ook doen. Ze verlangen ernaar om bij Jezus te zijn zoals Paulus dat ook deed (Filippenzen 1:23). Zo mogen ze ook naar de dood verlangen als de weg die hen naar de hemel leidt. Het is geen moedeloosheid of neerslachtigheid zoals men die bij goddeloze mensen aantreft. Als u de hemel zoekt, doe dit dan vroegtijdig, als u nog jong en gezond bent. Stel het niet uit tot u getrouwd of oud geworden bent, of tot de tijd dat u ziek bent of op uw sterfbed ligt. Wilt u de hemel gaan zoeken, terwijl u tijdens uw hele leven de dingen van de aarde hebt gezocht? Er zullen dan veel dingen zijn die dit zoeken voor u zullen verhinderen. Stel het toch niet uit. Augustinus heeft zich beklaagd dat hij de bekering zolang heeft uitgesteld. Het is steeds: morgen, morgen, maar morgen duurt zo lang dat er bijna geen einde aan komt. Het is een list van de satan dat hij de mensen zeker niet afraadt om zich te bekeren en de hemel te zoeken. Nee, hij weet als een ervaren leraar dat hij het hun zeker moet aanraden, want het zou al te brutaal zijn om mensen af te raden zich te bekeren. Maar ondertussen laat hij de mensen geloven dat zij de bekering nog wel een tijd kunnen uitstellen en dan heeft hij zijn doel bereikt. Ja, zegt hij, u moet u bekeren en naar de hemel gaan, maar u hebt nog tijd genoeg" Het zoeken naar de hemel gaat om de hemel alléén, en niet om de hemel naast nog veel meer andere dingen. Steek -om zo te spreken- uw beide handen uit de mouwen en laat zien dat u het ernstig meent, want het bezit van de hemel is eraan verbonden. Maar u moet wel goed begrijpen dat wij hiermee niet willen zeggen dat u de hemel en het bezit daarvan door uw eigen werken kunt verdienen. Dat is niet onze bedoeling. U hoeft niets te doen in dit opzicht, omdat Jezus het voor Zijn kinderen heeft verdiend. Maar wij spreken hier over een zodanig werken, waardoor u voor uzelf zeker kunt zijn dat u een recht hebt op de hemel, dat die eenmaal uw eigendom zal zijn. 'Daarom, broeders, benaastigt u te meer -zegt Petrus- om uw roeping en verkiezing vast te maken'(2 Petrus 1:10). U kunt dit achteraf zien als een bewijs van de echtheid van uw rechtvaardiging. Ten slotte, onderwerp u in het zoeken naar deze toekomstige stad aan de leiding van Gods hand, zowel wat betreft de tijd, maar ook als de manier waarop u graag de hemel binnengaat. Is het niet de Heere Die de tijd van uw sterven heeft vastgesteld? Laat het dan aan Hem over te handelen zoals Hij het wil, al voelt u zich op aarde ongelukkig en wilt u liever met Paulus ontbonden worden en bij Christus zijn. Wees hierin stil en onderworpen; u moet eerst de raad van God uitdienen. Onderwerp u ook aan de wijze waarop Hij u leidt naar uw sterven. Soms wil men (als het ware) de Heere de wet voorschrijven om kalm en verzekerd te mogen sterven. Nee, dat mag niet zo zijn. Laat het geheel aan de Heere over; dat is de veiligste weg. Wil de Heere u in een gemakkelijke weg in de hemel brengen, dank Hem daarvoor. Maar als het anders is, als het Zijn wil is u door veel moeilijkheden daarheen te leiden, dan is het ook goed. Als wij maar binnenkomen in die heerlijke

stad, dat zal alles goed maken. De Heere geve ons dat wij allen deze genade mogen genieten in de eeuwigheid.

Guilielmus Saldenus (1627 -1694)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 7 juli

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

Woensdag 10 juli

19.30 uur: Ds. R.W. Mulder, Montfoort

Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer

Zondag 14 juli

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken via onze website www.hhgoudorp.nl onder kerkdiensten. Op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp> vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek.

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email: diakenwtanis@hhgouddorp.nl

ATTENTIE!

Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders!

Elders verblijven

Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of tel. 0187-682904 of 06-45400286.

Voor u gelezen (1)

Vruchten van bekering

De waarheid van de bekering blijkt uit de vrucht. Er kan een voor het oog krachtige verandering zijn, zonder ware bekering. Daarentegen kan er een langzaam groeiproces zijn, zonder diepschokkende ervaringen, maar waar de vruchten van het nieuwe leven openbaar mogen komen. Hoe zorgvuldig gingen de oudvaders hiermee om. Bekend is wat W. á Brakel in *De Redelijke Godsdienst* schrijft over de verschillende leidingen die de Heere met Zijn kinderen houdt. Over het grote verschil tussen schijn en zijn lezen we in de gelijkenis van de zaaier. Het zaad dat op de juiste plaats valt, brengt namelijk vrucht voort. Deze vrucht is verschillend: dertig, zestig of honderdvoudige vrucht, maar bij ieder is er vrucht. Christus onderzocht de vijgenboom op vruchten. Hier moeten wij ook onszelf op onderzoeken. Sommige mensen die in de zonde geleefd hebben, weten van een duidelijke overgang van de dood naar het leven. Het gevolg hiervan is dat zij smart en schaamte voelen, dat zij zo lang tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Anderen missen voor hun gevoel deze duidelijke overgang en hebben soms een levenslange strijd of het wel een waar werk bij hen is. Steeds opnieuw hebben wij de onderwijzing uit het Woord en de verlichting van de Geest nodig. De oproep blijft nodig om onszelf te onderzoeken aan de hand van de Bijbelse normen en maatstaven. Niet het tijdstip van bekering is van doorslaggevende betekenis, maar de vraag of het Woord een levendmakende kracht is in ons leven. Kennen wij de vrucht van de droefheid naar God en de blijdschap in God door Christus? Is het

onze hartelijke begeerte naar al Zijn geboden te leven? Is Zijn dienst ons lief boven alles en kennen wij de geestelijke honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus? Het gevaar is groot dat wij het bijzondere gaan zoeken. De omstandigheden van de bekering, het middel, de tijd en de plaats worden belangrijker dan de bekering zelf. Niet wij moeten centraal staan, maar Gód moet de eerste plaats ontvangen in ons hart en leven. Bijzondere wegen en krachtige middelen kan de Heere gebruiken, maar toch vinden de meeste bekeringen plaats door en onder de prediking van Zijn Woord. Inderdaad, God is machtig de voornaamste der zondaren te roepen uit de duisternis tot Zijn licht. Om tot Hem bekeerd te worden behoeven we echter geen bijzondere zondaar te zijn. Het is juist een zegen wanneer Hij ons bewaart voor de uitbrekende zonde. Hij roept ons door het Woord Zijner genade. Nogmaals, de gebruikelijke weg is, dat Hij de zondaar te sterk wordt onder en door de bediening van Zijn Geest en Woord. Wij moeten de middelen waarnemen onder biddend opzien of Hij Zijn werk in onze harten wil openbaren. (*Ds. D. Heemskerk in de kerkbode van Ouderkerk aan den IJssel in 2015*)

Voor u gelezen (2)

De les van de roofvogel

Een roofvogel zat op een ijsschots zijn prooi op te peuzelen. De ijsschots dreef langzaam met de stroom mee in de richting van een waterval. De vogel had het druk met hakken en houwen en slikken. Iedere hap bracht de ijsschots dichterbij het omlaag stortende water. Instinctief voelde de rover dit gevaar aan. Nog even.....een hap, en nog één. Hij wist: als het ijs naar beneden glijdt, kan ik opvliegen; dat moment is vroeg genoeg. Daarom nog een hap. Toen de stroming vlak voor de waterval steeds sneller werd en de ijsschots wankelde, wilde het dier op het laatste ogenblik omhoog vliegen. Het lukte hem echter niet om los te komen, want zijn poten waren vastgevroren aan het ijs. Hij stortte met de waterstroom naar beneden en kwam om. Ik denk niet dat dit verhaal veel uitleg behoeft. Je kunt wel denken dat als je op een zondige weg bent, een weg van God af, je altijd nog op het laatste moment kunt omkeren, maar wie garandeert je dat je de controle hebt over dat allerlaatste moment?

Ten slotte

Dezer dagen zijn er de diverse diploma-uitreikingen, herexamens zijn inmiddels gehouden en in spanning wordt de uitslag afgewacht. Een ieder die hier mee te maken heeft van harte sterkte toegewenst en bovenal Gode bevolen.

Hartelijke groet en Gods zegen voor jong en oud!

Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,

Uw en jullie kerkenraad.

UIT DE KERKENRAAD

Als kerkenraad hebben we in de afgelopen tijd het volgende besproken wat we graag met u willen delen.

Aanvragen kerkelijke huwelijksbevestiging

Vanwege de bijzondere situatie waarin we als gemeente verkeren, vragen we aanstaande bruidsparen vroegtijdig contact op te nemen met de scriba. Deze neemt het verzoek dan mee naar de eerstvolgende kerkenraadsvergadering waarin de aanvraag besproken wordt. Voor het leiden van de dienst mag het bruidspaar de keuze maken uit oud-predikanten van onze gemeente die dienstdoen binnen de Hersteld Hervormde kerk. Het bruidspaar benadert zelf de predikant en die zal ook een afspraak met hen maken voor het huwelijksgesprek. Voor de organist heeft het bruidspaar de keus uit een van onze organisten en ook die benaderen ze zelf.

Zaterdagavond verhalen

Besloten is om de zaterdagavond verhalen ook in het komende winterseizoen voort te zetten.

Jongeren contact

Om de verbinding met onze jongeren te vergroten hopen we met ingang van september alle jongeren van onze gemeente van 12 t/m 22 jaar te feliciteren met hun verjaardag door het sturen van een appje. Dit wordt per wijk georganiseerd door de wijkouderling/diaken. We hopen dat dit ook de drempel zal verlagen om contact te zoeken met de wijkouderling/ -diaken.

Vrijwilligersavond DV 21 november 2024

Een kerkelijke gemeente kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Op diverse gebieden is men belangeloos bezig met het werk binnen/voor onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligers die leiding geven aan de verenigingen, de zondagsschool, de clubs etc., maar ook de schoonmakers, hulpkosters etc. Te veel om op te noemen!

Als waardering hiervoor is het voornemen op D.V. donderdag 21 november 2024 een vrijwilligersavond te organiseren. Bent u, op welke wijze dan ook, als vrijwilliger actief in onze gemeente leg deze datum dan vast in uw agenda. We hopen u na de zomervakantie nader te informeren over de invulling en hoe u zich op kunt geven.

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur

Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 40 bonnen € 50,-)
- € 2,50 (per vel van 40 bonnen € 100,-)
- € 5,00 (per vel van 40 bonnen € 200,-)

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel collectebonnen te kopen.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, **wijziging telefoonnummer**, mailadres, gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41, 3253 AJ Ouddorp.

VARIA

Evangelisatiebijbel (1)

Hij was met hartklachten op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis gebracht. Na verschillende onderzoeken die dag besloot de cardioloog hem nog een nachtje ter observatie in het ziekenhuis te houden. Hij werd naar de gezamenlijk slaapzaal gebracht. Van de vier bedden op deze afdeling was er nu een bezet. Enkele uren later waren ze alle vier bezet en weer wat later lagen hij en zijn nieuw binnengekomen buurman alleen op zaal. Dit zou zo die nacht blijven. Ze raakten aan de praat. Zijn nieuwe kamergenoot bleek na een in korte tijd vijfde tia ook ter observatie te zijn opgenomen. De man stelde zich desgevraagd voor met de voornaam Frans en een Spaans klinkende achternaam. Volgens Frans was hij dan ook van Spaanse afkomst, hoewel hij daarvoor minstens vier of vijf generaties terug moest. Ook was hij naar eigen zeggen een echte adhd'er. Dat bleek ook wel. Hij kon geen ogenblik stilliggen en praatte bijna aan een stuk door. Frans was dan ook heel blij toen zijn noodgedwongen bedbuur voorstelde om samen een rondje over de afdeling te maken. Hij greep dat voorstel met beide handen aan. Hoewel de actieradius van de beiden mannen nou niet bepaald groot was vanwege de vele

klapdeuren, waarachter verboden gangen waren, vonden ze het allebei wel even aangenaam zo wat te bewegen. Van slapen zou die nacht toch weinig komen. Na wat verkennende opmerkingen vroeg hij aan Frans of deze gelovig was. “Niet meer”, was het antwoord. Dat had hij de laatste tijd vaker gehoord. “Hoe zo?”, probeerde hij aan te houden. “Totaal geen vertrouwen meer in de kerk na wat ik allemaal meegekend heb!” En toen kwamen de verhalen. Hij hoefde alleen maar te luisteren. Frans verhaalde hoe hij in de tijd voor ‘die Wende’, de grote omwenteling in de Oostbloklanden, met een bekende eilander duizenden Bijbels naar landen als Hongarije en Roemenië gesmokkeld had. Tijdens die reizen ging er ook wel eens een dominee mee, die thuis een vrouw en kinderen had, maar daarginds niet alleen landsgrenzen overschreed, maar het ook met morele grenzen niet nauw nam, door naar de publieke vrouwen te gaan. Dat was voor Frans mede een oorzaak om af te haken van kerk en geloof, verklaarde hij. Toch kon hij boeiend vertellen over wonderlijke uitredingen bij de verschillende grensposten. Toen Frans een poosje stil viel, vroeg hij hem of hij nog een Bijbel bezat. Dat bleek niet zo te zijn. “Dan heb je er een te veel weggegeven”, kreeg Frans te horen. Gevat antwoordde hij: “Da’s niet erg, want ze waren toch in het Russisch geschreven, dus ik kon er geen letter van lezen.” Ondertussen begon het in het oosten al te schemeren. De nieuw dag brak aan. Ze zouden allebei naar huis mogen, maar moesten wachten op de komst van de specialisten, Frans op de neuroloog en hij op de cardioloog. Hij belde zijn vrouw en vertelde dat zij hem waarschijnlijk die morgen kon komen ophalen en of zij uit de kast op zijn studeerkamer een ‘Levensbron’ wilde meebrengen. Hij had die ooit van Evangelisatiecommissie “De Vuurtoren” gevraagd i.v.m. ‘je weet maar nooit’. Nauwelijks was zijn vrouw gearriveerd of hij vroeg haar of zij... “Ja, ja, hier heb je ‘em”. Toen naar Frans: “Frans, bedankt voor de fijne kennismaking en als herinnering wil ik je deze Bijbel meegeven in de hoop dat je door God, God er weer in mag terug vinden.” En met een knipoog: “Het is een Nederlandse vertaling!” Enigszins bewogen namen ze afscheid van elkaar. “De Heere zegene Zijn Woord ook aan Frans”, was zijn hartelijke bede.

Stukjesschrijver.

VERENIGINGEN

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Zondagsschool 't Mosterzadje'

Laatste keer zondagsschool voor de vakantie

Als bestuur van de zondagsschool hopen wij het zondagsschoolwerk weer gezamenlijk af te sluiten. De afsluiting is op zondag 7 juli 2024. De aanvang van dit zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na de kerkdienst en vangt aan om half 12. Dit zondagsschooluur zal ook via de kerkteléfono te beluisteren zijn.

Wij nodigen dan ook alle kinderen, leiding en bestuur uit om op deze afsluitingsbijeenkomst aanwezig te zijn.

Bestuur en leiding wenst u als ouders en jullie als kinderen een goede en gezonde vakantie toe.

We hopen als zondagsschool op D.V. zondag 1 september 2024 weer gezamenlijk te beginnen.

Wilt u het werk van de zondagsschool steunen, dan is een gift van harte welkom, gezien de kosten voor de aanschaf van de roosters gewoon doorgaan. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 tnv. Zondagsschool 't Mosterzadje' te Ouddorp.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW

Zomermarkt 6 juli a.s.

We herinneren jullie allemaal graag aan de komende zomermarkt (**6 juli a.s.**). De markt begint om 9 uur en duurt tot 15 uur en heeft circa 35 kramen.

Er wordt van alles verkocht. Te denken valt aan allerlei lekkers als patat, vis, oliebollen, hamburgers, advocaat, gebak en wafels. Er zijn kramen met hoeden, groente, fruit, (kinder)kleding, kussens, bloemen, dekbedovertrekken, tasjes, Aloë-Veraproducten, planten, kaas, snoep, tweedehands boeken, kaarten, schoonmaakartikelen e.d. Ook is er een rommelmarkt. Verder staan er diverse goede doelen als Ruth's shelter, Adullam, Kimon en Bright spot of Hope.

Een autopuzzelrit met een lengte van 50 kilometer is op de markt te koop. Er kunnen enveloppen worden getrokken, waarbij leuke prijzen gewonnen kunnen worden. Natuurlijk hebben we ook een springkussen geregeld voor de kinderen. Parkeren graag aan de achterzijde van de kerk; het kleine parkeerterrein aan de zijde van het busstation willen we gebruiken als fietsparkeerterrein.

Aanleveren spullen vrijdagavond 5 juli a.s.

Op de markt zelf zal ook een gebakskraam zijn, waarvoor gemeenteleden of anderen die iets zouden willen maken (cake, taart) de avond voor de markt hun creaties kunnen brengen. Op deze vrijdagavond kunnen ook tweedehands spullen worden gebracht t.b.v. de rommelmarkt kramen. Dit kan tussen 19.00 en 20.30 uur. We hopen drie kramen te kunnen vullen met rommel, hartelijk dank alvast!

Kleurwedstrijd

Verder is er ook een kleurwedstrijd. Deze kleurplaat is uitgedeeld op de zondagsschool. Er zijn leuke prijzen te winnen, die beschikbaar zijn gesteld door boekhandel Akershoek en Van der Bok Warenhuis! Er is een prijs voor de leeftijd t/m 7 jaar en een prijs voor de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Actie Weet Magazine

In samenwerking met Weet Magazine mogen de volgende actie aanbieden:



Neem nu een abonnement op Weet Magazine en draag

€ 10 aan de actie kerkbouw

Heel jaar (6 nrs.) voor slechts € 28,95

Weet Magazine helpt graag bij de actie aflossing kerkbouw én steunt gezinnen graag met een pakkend en verantwoord tijdschrift dat geloofsopbouwende informatie bevat voor jong en oud. U kent Weet Magazine vast wel. Als u nu een abonnement neemt, stort Weet Magazine € 10 in de kas van de wervingsactie.

U ontvangt vanaf augustus 2024 elke twee maanden een nieuwe Weet in de bus en betaalt slechts €28,95. Het abonnement is na het eerste jaar op elk moment op te

zeggen. Meer informatie is te verkrijgen bij Anja Melissant (0612170646) of via ac.hhgoudorp@gmail.com

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Bus (1884 – 1955) 17.

Wouterswoude

Wouterswoude is een bekende gemeente in de Friese Wouden. Een deel van de gemeente behoort thans tot de Hersteld Hervormde Kerk. Ds. H. de Greef, gekomen van Nieuwe Tonge is hier vanaf 10 februari 2018 predikant. Een ander deel ging in 2004 over naar de PKN. Zij bezitten het kerkgebouw waarin ook ds. Bus preekte.

Wij lezen in de “De Waarheidsvriend” van 7 februari 1930:

Zondag 2 Februari deed ds. J. Bus, emer. pred. te Deventer, intrede te Wouterswoude, na des voormiddags bevestigd te zijn door ds. H. G. v. d. Hoek, van Driesum. De bevestiger sprak naar aanleiding van 1 Cor. 1 vers 23a : „*Doch wij prediken Christus, den Gekruiste*”, terwijl ds. Bus als tekst gekozen had Joh. 3 vers 14, 15: “*En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe*”.

Na afloop der predikatie werd de nieuwe leeraar toegesproken door ds. Hettinga, van Dantumawoude namens den Ring, en door ouderling O. v. d. Woude namens den kerkeraad. Laatstgenoemde verzocht den predikant Psalm 134 vers 4 toe te zingen. Het kerkgebouw was geheel gevuld.

Toen schrijver dezes in 2007 zich bezig hield met het samenstellen van een levensbeschrijving van ds. J. Bus had hij af en toe correspondentie hierover met wijlen ds. L.H. Oosten (1940-2021). Deze bevindelijke predikant ging in het verleden menige keer voor in onze gemeente en werd in 1990 in de vacature van ds. Op 't Hof vanuit Hedel door ons beroepen, maar meende voor dit beroep te moeten bedanken. Ds. Oosten, zelf van Friese afkomst, was predikant in Wouterswoude van 1976 – 1984 en ligt daar ook begraven.

Uit een brief van 7 september 2007 geef ik u het volgende door m.b.t. ds. J. Bus.

Uit uw brief d.d. 15 augustus jl. begrijp ik dat u nog steeds bezig bent met onderzoek naar de geschiedenis van de predikanten die Ouddorp ooit gediend hebben. Een goede en interessante zaak.

Van ds. Bus, die van 1930-1932 in Wouterswoude stond, weet ik echter helaas niet zoveel, maar mogelijk hebt u toch nog iets aan het volgende.

Zijn directe voorganger hier was ds. W. Wesseldijk, die in 1924 uit Schoonhoven kwam en in 1928 vertrok naar Sluipwijk; een goede man, maar die hier erg in de schaduw stond van zijn voorganger, de bekende ds. J.H. Koster (1918-1923) die hier veel heeft nagelaten en tot zegen was voor de gemeente en ook voor mensen van buiten de gemeente. Ds. Bus sloot erg aan op de lijn van ds. Koster, al was hij weer van een heel ander karakter. Zijn waren beiden erg gezien bij het bevindelijke volk, naar ik destijds hoorde uit de mond van een generatie die er nu niet meer is. De kerkenraadsnotulen zijn te beknopt dan dat er iets uit is af te leiden.

Ik sluit hierbij in een copie – helaas erg bleek – van een brief die ik destijds eens kreeg van een oud-catechisante van ds. Bus, te weten de eerst-geadresseerde (IJBeltje Haalstra, AJN.) Zij kwam uit een begenadigde familie, heeft lang een zoekend leven gehad en is in mijn tijd, in haar ouderdom, nog tot ruimte gekomen. Op – naar ik meen – 72-jarige leeftijd heeft zij nog openbare belijdenis des geloofs gedaan uit begeerte naar het Heilig Avondmaal, doch niet lang daarna is zij in vrede heengegaan. In 1982 heb ik haar begraven met Psalm 73 vers 23, 24. Haar lievelingstekst was 1 Petrus 2 : 7a. Zij sprak met veel achting over ds. Bus. Uit de brief kunnen wij wel enigszins aanvoelen zijn waarheidsgetrouwe en liefdevolle instelling.

Overigens had ik hier in Friesland destijds enig contact met een pleegzoon van ds. Bus, namelijk ds. D. Brandhorst, die toen Hervormd (rechts-confessioneel) predikant was in Heerenveen-Zuid (wijk Oudeschoot, waar ik familie had wonen). Voorheen stond hij in Ootmarsum en in Eexta. Na een hartinfarct is hij in 1988 op 65-jarige leeftijd met emeritaat gegaan. Ik vermoed dat hij na 1991 is overleden. Hij was geboren op 1 augustus 1923. Hij vertelde mij ooit dat hij destijds bij zijn pleegvader, ds. Bus in Staphorst openbare belijdenis had gedaan. Verder weet ik er niets van. Als er mogelijk nog een vrouw of kinderen in leven zijn, zouden die misschien nog informatie kunnen verschaffen.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.

Puzzel 1097 - Saulus op weg naar Damascus



JERUZALEM

Wat is de route die Saulus moet afleggen van Jeruzalem naar Damascus? Zet de letters die je op deze route tegenkomt achter elkaar. Wat lees je dan? Dat is de oplossing van deze puzzel.

Jullie mogen puzzel 1096 en 1097 nu inleveren, uiterlijk D.V. 18 juli a.s..

Eindantwoorden

1094: Heilige(n) Geest (die 'n' was een foutje in de puzzel)

1095: christen

Hartelijke groet!

Schoenpoetsertje en ...?

door mevr. C. van Donkersgoed - Hoek

Een half uur daarna was hij weer terug en kon hij weer met poetsen beginnen. „Mag ik uw schoenen poetsen meneer? Ik heb net een nieuwe borstel.” En ja hoor, dat vonden de mensen zeker fijn, want hij poetste heel veel die middag. Bijna net zoveel als anders de hele dag. Gelukkig, dat Rosa's moeder hem het geld voor een nieuwe borstel gegeven had!

Vanaf die dag vindt hij Rosa's moeder de allerliefste vrouw van de hele wereld. En nooit zal hij stiekem iets van hun karretje pakken en hij bedelt ook niet of hij de snoepjes voor niks mag hebben. Hij heeft het nu zomaar voor de grap gezegd dat hij geld voor toffees heeft. Rosa begrijpt dat best. „Ga maar gauw schoenen poetsen en kom dan maar terug”. Maar Juanito gaat nog niet weg. Hij leunt tegen het karretje en samen kijken ze naar de stroom auto's die langs hen rijdt. Dan zegt Juanito: „Later koop ik ook een auto”. O, ja knikt Rosa, ik ook. Ik koop een hele mooie. „Zo'n verroeste wil ik niet hoor”, zegt Juanito. Rosa kijkt hem aan. Wat is dat verroest? Nou, gewoon, niet mooi, verroest. „Ja maar, wat is dan: verroest?” Weet je dat niet, vraagt Juanito. Nee, schudt Rosa, wat is dat dan? Nou gewoon: verroest is verroest.

Rosa snapt het niet, maar Juanito zal het wel weten en zij wil niet dom lijken, dus vraagt ze maar niet verder. Wat blijft moeder toch lang weg! O kijk, daar komt een klant. Een man met een krant onder zijn arm. Hij wijst naar de snoepjes en geeft een rose briefje. Dat is 10 soles, daar mag ze 5 snoepjes voor geven. Ze telt ze voorzichtig en geeft ze aan de man. Bedankt hoor, zegt hij en loopt weer verder.

HOOFDSTUK 3 - Een moeilijk woord

Maar daar had Juanito op gewacht. „Meneer, Meneer, mag ik alstublieft uw schoenen poetsen?” De meneer doet of hij het niet hoort. Meneer, vraagt Juanito nog eens, nu een beetje harder, meneer, mag ik uw schoenen poetsen alstublieft. Ik heb nog niks verdiend vandaag. En gelukkig, het mag. De meneer gaat op een paaltje zitten en doet zijn krant open en leest. Ondertussen poetst Juanito zijn ene schoen. Eerst met een heel klein stukje borstel insmeren en dan uitpoetsen met zijn grote borstel. Het laatste, om de schoenen mooi te laten glanzen, met de lap. De lap maakt veel lawaai, dat komt omdat Juanito het zo goed doet. Flap, zegt de lap en nog eens flap. Wel vijf keer. Dan is de schoen klaar. De meneer merkt niks. Zou hij het niet goed gedaan hebben. Nog eens

doet Juanito het met zijn lap over. Dan zegt hij „meneer uw schoen is klaar, nu moet de andere nog”. Eindelijk hoort de meneer het en zet zijn andere voet op het bankje. Weer leest hij de krant. Sjonge, wat zou er toch in die krant staan? Als de tweede schoen ook klaar is vouwt de meneer zijn krant dicht en zucht eens diep. „Hoeveel kost het?” vraagt hij aan Juanito. „Vijf soles meneer.” Nou jij bent tenminste nog niet duurder geworden he? Nee, schudt Juanito. Dan geeft hij een rose briefje. Tien soles. Meneer ik heb nog helemaal geen wisselgeld zegt Juanito. „Nou, hou het dan maar hoor. De tijden zijn zo duur! Juanito begrijpt het niet, maar beleefd zegt hij: „Heel veel dank meneer”.

O, kijk daar is Rosa's moeder weer terug. Met de cakejes, en een ander bruin zakje. „En!”, zegt moeder, „heb je wat verkocht?” Ja knikt Rosa, twee keer.

Dan zet moeder de doos met cakejes op de grond en doet het bruine zakje open. Ze weten allebei al wat er in zit. Broodjes! Lekkere verse, haast nog warm. Sinds vorige week komt Juanito iedere morgen om 10 uur ook broodjes eten. O, wat is dat fijn. Veilig achter het snoepkarretje, zodat de andere schoenpoetsers hem niet kunnen zien. Anders zouden ze hem zeker plagen als hij, met een meisje nog wel, broodjes zou eten.

Er zitten er 6 in: 2 voor moeder, 2 voor Rosa en 2 voor Juanito. Samen gaan ze op het bankje zitten en eten heel langzaam de broodjes op.

Dan zegt moeder na een poosje: „Juanito, je moet weer aan je werk hoor”. Dan pakt hij zijn schoenpoetskistje en loopt langs de trottoirs om schoenen te gaan poetsen. Een klein grijs figuurtje tussen alle andere mensen.

(wordt vervolgd)

Dag gemeenteleden,

Voor de VakantieBijbelDag op D.V. dinsdag 20 augustus 2024 kunnen we nog altijd het volgende gebruiken:

*verschillende kleuren bolletjes wol/garen (mogen restjes zijn);

*grote(re) handdoeken;

*dekens en/of lakens.

Mocht u iets hebben van bovenstaande dat u niet meer gebruikt, dan kunt u dat brengen op Bienenen 22.

Wilt u meehelpen met sparen?

Komt u/jij ons ook helpen die dag? We zijn nog op zoek naar helpende handen!

Alvast onze hartelijke dank!

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meelevende!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 13 juli 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 18 juli 2024. **LET OP! Dit is een dubbelnummer!**

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277

Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47

We starten de dag met gebed, Bijbelverhaal en zingen met elkaar het themalied.

Daarna gaan de groepen 1 en 2 een voertuig knutselen met papier/karton, de groepen 3 en 4 knutselen iets met hout en spijkertjes.



De groepen 5 t/m 8 maken van hout, karton en andere materialen een prachtig voertuig. Rond 12.00 uur hopen we patat met gehaktballetjes te eten.

In de middag is er een afwisselend programma met verschillende activiteiten.

De dag wordt afgesloten met een spannende wedstrijd!

De VBD zal plaatsvinden rondom Eben-Haëzer (Preekhillaan 3) en is op

D.V. **dinsdag 20 augustus** van 08.30 uur tot 14.30 uur.



Kosten voor de deelname aan de VBD zijn € 3,00 per kind. Voor eten en drinken wordt gezorgd!



Voor de ouder(s)/verzorger(s):

U bent hartelijk welkom om te komen kijken tijdens de afsluitende race om 13.45 uur. Hierna hopen we de dag gezamenlijk af te sluiten met zingen en gebed en mogen de kinderen om 14.30 mee naar huis.

We wijzen erop dat het op tijd aanmelden noodzakelijk is!

Laat uw kind(eren) (oude) schoenen aandoen en **géén** slippers of sandalen!

Kijk voor meer informatie op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp
www.hhgouddorp.nl/verenigingen/vakantiebijbel/dag

Wil jij ook gezellig komen?

Scan dan onderstaande QR-code en meld je aan voor D.V. 2 augustus 2024. Neem ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee!



Aanmelden mag ook via de mail: vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl



We kijken **enorm** uit naar deze dag en hopen jou daar te ontmoeten!

Hartelijke groet, namens het team VBD, (Maarten en Erika Achterberg, Kees Breen, Willemieke de Ronde, Aaltje van Oostenbrugge, José Ras, Marjoke Grootenboer, William Akershoek, Corné de Jong, Gert-Jan den Ouden en Gerianne de Bruine)



Uitnodiging voor jou!

Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan ben jij van harte welkom op de VakantieBijbelDag! Het thema is dit jaar "reizen".



