

KERKBODE

Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp

Jaargang 45, nr. 25 – 6 juni 2024



Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.

Romeinen 14:19

MEDITATIE

Hebt gij Mij lief?

'Hebt gij Mij lief?'

Johannes 21:16

De bovenstaande vraag werd door Christus tot de apostel Petrus gericht. Er kon geen belangrijker vraag gesteld worden. Laat ik u verzoeken deze vraag onder ogen te zien die Christus aan Petrus stelde, en te proberen die voor uzelf te beantwoorden. Neem hem serieus. Onderzoek hem zorgvuldig. Weeg hem goed af. Kunt u eerlijk zeggen dat u Christus liefheeft?

Laat ik u duidelijk zeggen wat er de reden van is als u Christus niet liefheeft. U hebt geen besef van schuld tegenover Hem. U hebt geen gevoel van verplichting tegenover Hem. U hebt geen blijvende herinnering dat u iets goeds van Hem ontvangen hebt. Omdat dit zo is, is het niet aannemelijk, is het niet waarschijnlijk en is het niet redelijk dat u Hem zou liefhebben. Er is maar één geneesmiddel voor deze stand van zaken. Dat geneesmiddel is zelfkennis en het onderwijs van de Heilige Geest. De ogen van uw verstand moeten geopend worden. U moet ontdekken wat u van nature bent. U moet dat grote geheim ontdekken: uw schuld en leegheid in Gods ogen.

Misschien leest u uw Bijbel helemaal nooit of alleen af en toe een hoofdstuk, enkel voor de vorm, zonder belangstelling, zonder te begrijpen wat u leest en zonder toepassing op uzelf. Volg mijn advies vandaag nog op en verander uw methode. Begin de Bijbel te lezen als iemand die het ernst is en heb geen rust voordat u ermee vertrouwd wordt. Lees wat Gods wet eist, zoals ze door de Heere Jezus wordt uitgelegd in Mattheüs 5. Lees hoe Paulus in de eerste twee hoofdstukken van zijn Romeinenbrief de menselijke natuur omschrijft. Bestudeer passages als deze met een gebed om het onderwijs van de Geest en zeg dan of u tegenover God geen schuldenaar bent, en of u geen schuldenaar bent die dringend behoefte heeft aan een Vriend als Jezus.

Misschien bent u iemand die nooit iets gekend heeft van werkelijk, hartelijk, krachtig gebed. U bent eraan gewend om de godsdienst te beschouwen als een kwestie van kerken, kapellen, formaliteiten, liturgieën en zondagen, maar niet als iets dat vraagt om de ernstige, hartgrondige aandacht van de inwendige mens. Volg mijn advies vandaag nog op en verander uw methode. Maak een begin met de gewoonte van een werkelijk, vurig pleiten met God over uw ziel. Vraag Hem om licht, onderwijs en zelfkennis. Smee Hem om u alles te laten zien wat u moet weten voor de redding van uw ziel. Doe dit met heel uw hart en verstand, en ik twijfel niet of u zult eerlang

uw behoefte aan Christus gevoelen. Het advies dat ik u geef, lijkt mogelijk eenvoudig en ouderwets. Veracht het daarom niet. Het is de goede oude weg waarop reeds miljoenen gewandeld en vrede voor hun ziel gevonden hebben. Als u Christus niet liefhebt, betekent dit dat u in het dreigende gevaar van de eeuwige ondergang bent. Als u uw behoefte aan Christus en uw verbazingwekkende schuld tegenover Christus ziet, is dat de eerste stap naar het liefhebben van Hem. Uzelf kennen en uw werkelijke staat voor God ontdekken, is de enige manier om uw nood te gaan zien. Gods boek onderzoeken en in het gebed God om licht vragen, is de juiste weg om tot de zaligmakende kennis te komen. Voel uzelf niet te goed om het door mij gegeven advies op te volgen. Volg het op en wordt zalig.

Tot slot, als u werkelijk iets kent van liefde tot Christus, aanvaard dan een woord van troost en een woord van raad. De Heere geve dat ze u goed mogen doen.

Ten eerste, als u Christus met de daad en in waarheid liefhebt, verblijdt u dan in de gedachte dat u een goed bewijs hebt voor de staat van uw ziel. Vandaag zeg ik u: liefde is een bewijs van genade.

Wat, al bent u soms verbijsterd door twijfels en vrees? Wat, al vindt u het moeilijk te zeggen of uw geloof echt en uw genade werkelijk is? Wat, al zijn uw ogen door tranen vaak zó wazig dat u uw roeping en verkiezing van God niet helder kunt zien? Toch is er grond voor hoop en sterke vertroosting, als uw hart kan getuigen dat u Christus liefhebt. Daar waar ware liefde is, daar is ook geloof en genade. U zou Hem niet liefhebben als Hij niets voor u gedaan had. Uw liefde alleen al is een teken ten goede. Ten tweede, als u Christus liefhebt, schaam u dan nooit om het anderen te laten zien en weten. Spreek voor Hem. Getuig voor Hem. Leef voor Hem. Werk voor Hem. Als Hij u heeft liefgehad en u van uw zonden gewassen heeft in Zijn bloed, moet u er nooit voor terugschrikken om anderen te laten weten dat u dit voelt en Hem wederkerig liefhebt.

‘Man,’ zei een gedachteloze, goddeloze reiziger uit Engeland tegen een Indiaanse bekeerling in Noord-Amerika, ‘man, wat is de reden dat je zoveel met Christus ophebt en zoveel over Hem spreekt? Wat heeft deze Christus voor je gedaan, dat je zoveel ophef over Hem maakt?’

De bekeerde Indiaan reageerde niet met woorden. Hij raapte wat dorre bladeren en mos bij elkaar en maakte er op de grond een cirkel van. Hij pakte een levende worm en legde die in het midden van de cirkel. Hij streek een lucifer aan en stak het mos en de bladeren in brand. Al gauw kringelden de vlammen omhoog en de hitte verzengde de worm. Ze kronkelde van doodsangst en nadat ze aan alle kanten tevergeefs geprobeerd had te ontsnappen, kromp ze in het midden van de cirkel ineen, alsof ze in wanhoop zou sterven. Op dat moment stak de Indiaan zijn hand uit, pakte de worm zachtjes op en legde ze aan zijn boezem. ‘Vreemdeling,’ zei hij tegen de Engelsman, ‘ziet u die worm? Ik was dat omkomende schepsel. Ik stierf in mijn zonden, hopeloos, hulpeloos en aan de rand van het eeuwige vuur. Het was Jezus Christus, Die mij, arme zondige worm, dicht aan het hart van Zijn liefde legde.

Vreemdeling, dat is de reden waarom ik over Jezus Christus spreek en veel met Hem opheb. Ik schaam mij er niet voor, omdat ik Hem liefheb.'

Als wij iets weten van liefde tot Christus, mogen wij dan de geest van deze Noord-Amerikaanse Indiaan hebben! Dat we nooit zullen denken dat we Christus té veel kunnen liefhebben, té volledig voor Hem kunnen leven, Hem té vrijmoedig kunnen belijden, ons té hartelijk voor Hem kunnen inspannen! Van alle dingen die ons in de opstandingsmorgen zullen verrassen, geloof ik dat dit ons het meest zal verrassen: dat we Christus niet méér hebben liefgehad voordat we stierven.

J.C. Ryle (1816-1900)

AGENDA

Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.

Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:

Zondag 9 juni

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

Woensdag 12 juni

19.30 uur: Ds. J. van Meggelen, Nederhemert

Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 16 juni

9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen

18.30 uur: Ds. D. Heemskerk

Collecten: 1 Timotheos, 3 aflossing kerk

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken

via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp> vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek.

VREUGDE EN VERDRIET

Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email: diakenwtanis@hhgouddorp.nl

ATTENTIE!

Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders!

Onze zieken

We leven mee met degenen die een ernstige boodschap ontvangen hebben en met allen die kuren ondergaan. De Heere zij u allen genadig!

Elders verblijven

Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of tel. 0187-682904 of 06-45400286.

Voor u gelezen (1)

Zijt wakende

De duivel is waakzaam, de wereld is waakzaam en waarom zou u niet waakzaam zijn? Neem de hemel in door geweld: Strijd om in te gaan door de enge poort. Wanneer u op een stormachtige avond met een kandelaar loopt, zou u dan uw handen niet om het licht houden, opdat de wind het vuur niet uitblaast? Zo behoort u ook te doen met het licht, dat in u bijna is uitgedoofd; u moet waken en niet in de wereld gaan, opdat iedere windvlaag het niet uitblust. U bent als een gekrookt riet en een rokende vlaswiek en God belooft dat Hij het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Zie dan toe dat u het zelf niet doet! Gedenk aan de vrouw van Lot; zij ging even Sodom uit, maar zij zag achterom. Gedenk dan, hoe u zich eenmaal voelde, hoe u het Woord eenmaal gehoord hebt, en vergeet het Woord van Christus niet: bewaar het en bekeer u. *Indien jij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief en jij zult niet weten op wat ure Ik over u komen zal.*

In Smyrna, Pergamus en Thyatire zijn nog christenen, maar in Efeze en Sardis niet meer. In het jaar 400 werd Sardis door de Goten ingenomen en nu wordt deze plaats Sarte genoemd. Mr. Pliny Fisk, de laatste zendeling die hier in 1820 geweest is, vertelt dat het een ellendige plaats is. De bevolking bestaat meest uit veehoeders en de huizen zijn van leem gemaakt. Hij was daar op een zondag, waarover hij zegt: Wij lazen hun de brief aan de gemeente van Sardis en een verslag van de dag des oordeels (Matth. 25) voor. Wij konden onze tranen niet inhouden toen wij Psalm 74 zongen en tussen de puinhopen van Sardis baden. Eenmaal woonden zij hier, die de Heere loofden en nu is er in dit ellendige dorp Sarte niet één christen meer te vinden. Zo ziet u, dat Christus is gekomen, om de ster van Sardis weg te nemen, en als u zich niet bekeert, zal Hij hetzelfde met u doen. Dan zal er misschien een dag komen, dat reizigers hier zullen voorbijgaan en wenen, wanneer zij bedenken dat in deze plaats eenmaal christenen woonden, die samenkwamen om de Heere te loven.

Ds. Robert Murray Mccheyne

Voor u gelezen (2)

Een getrouw dienaar

Toen Hugh Latimer voor koning Hendrik VIII gepreekt had, werd de koning zeer boos op hem vanwege zijn strenge prediking. Hij gelastte hem de volgende zondag weer voor hem te preken en zijn voorgaande preek te herroepen, ter voldoening van de koning. Toen Latimer weer de kansel had beklommen, begon hij zijn preek als volgt: 'Hugh, Hugh, bedenk wel voor wie gij predikt, het is voor een groot en machtig vorst die macht heeft u het leven te ontnemen. Zie wel toe hoe gij preekt!' Maar daarna zei hij: 'Hugh, Hugh, gedenkt gij wel van Wie gij komt? In Wiens Naam gij spreekt? Het is in de Naam van die grote en vreselijke God, Die beide ziel en lichaam kan verderven en in de hel werpen. Zie wel toe, dat gij uw last getrouwelijk uitvoert'. Dus ging hij door met meerder kracht en aandringen te bevestigen wat hij eerder gepreekt had. Aan het hof was men vol spanning te weten hoe dit zou aflopen. Latimer werd dezelfde zondag nog bij de koning geroepen, die hem met een streng gezicht aankeek en vroeg: 'Hoe hebt gij zo stout en op zo'n wijze voor mij durven prediken?' Latimer antwoordde: 'Mijn plicht tegenover God en mijn koning drong mij daartoe en nu heb ik aan mijn gemoed voldaan. Voorts is mijn leven in de hand van de koning'. Koning Hendrik VIII trad hierop van zijn troon, richtte Latimer op, omhelsde hem en dankte God dat hij een man in zijn rijk had, die hem trouw durfde te vermanen. Daarna zei hij: 'Ware nooit enig koning vóór mij van zodanige getrouwe vermaners beroofd geweest, de positie van Engeland zou beter geweest zijn, dan zij heden ten dage is'.

Ten slotte

De kerkelijke gedenkdagen liggen achter ons. Als we kijken naar de natuur leven we in bijzondere tijden. Onze agrariërs hebben veel moeite met zaaien, poten en

planten door de zeer natte omstandigheden. Alles komt daardoor laat in de grond en eenmaal in de grond zijn er grote zorgen als er veel regen en soms ook hagel valt wat gewassen beschadigt. De Heere geve maar op te zien tot Hem, Hij is het die het al gebiedt. Laat Hem besturen, waken. 't Is wijsheid wat Hij doet!

Hartelijke groet en Gods zegen voor jong en oud!

Mede namens ds. A.P. Mulwijk en zijn gezin,
Uw en jullie kerkenraad.

UIT DE KERKENRAAD

Bevestiging lidmaten

In de avonddienst van zondag 2 juni mocht de bevestiging van de nieuwe lidmaten plaatsvinden. In deze dienst bediende ds. A. Kos het Woord uit Johannes 15:5 "Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen." Boven de preek stond "Blijf in Mij". De twee punten waren verbinding en afhankelijkheid. Ds. Kos wees de gemeente en de belijdeniscatechisanten op het Verbonden zijn aan Hem. Het moet een levende verbinding zijn. De rank moet aan de Wijnstok verbonden blijven. Als de sapstroom onderbroken wordt gaat de vrucht kwijnen. Daarom de oproep "Blijft in Mij" Dat begint met de gemeenschap met Hem. Om ook vastgehouden te worden door Hem. Niet uit eigen kracht maar een afhankelijk leven aan Hem. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen." Ds. Kos besloot met de woorden. Laat boven jullie leven geschreven zijn "Blijft in Mij" want in Hem is de grootste vreugde, de diepste vrede en het hoogste geluk. Na de prediking werd het formulier gelezen en mochten de catechisanten hun Ja-woord uitspreken en werd het teken en zegel van de doop bediend.

Na het uitspreken van hun ja-woord kregen ze een persoonlijk tekst mee.

Na de bevestiging zongen de nieuwe belijdende leden van de gemeente samen met de belijdeniscatechisanten van HHG Stellendam psalm 17 vers 3 "Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden." Waarna de gemeente de nieuwe lidmaten toezong met psalm 17 vers 4. Dat deze psalm, wat een gebed is, waarheid mag zijn in het leven van de belijdeniscatechisanten. Maar ook in het leven van ons als gemeente. Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden.

Collecte Timotheos



D.V. zondag 16 juni zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Timotheos die werkzaam is in Malawi.

Van schrijnende (geestelijke) armoede naar een hoopvol bestaan. Dat wil de stichting realiseren, samen met de lokale bevolking op het platteland. De drie speerpunten daarbij zijn: zorg, onderwijs en evangelisatie. Het wordt aangeboden aan Malawiërs van alle leeftijden. Er is echter bijzonder aandacht voor de (wees)kinderen. Zij zijn kwetsbaar en afhankelijk van anderen. Bovendien zijn zij de ouders, kostwinners, gemeenteleden en ambtsdragers van de toekomst. Deze hulp brengt dicht bij de Malawiërs. En zo zijn er ook vele geschikte momenten om Gods Woord te verkondigen.

Zorg voor de (wees) kinderen: Ze missen de liefdevolle zorg van ouders. Lijden honger. Worden verwaarloosd. (Wees)kinderen in Malawi ontberen zo'n beetje alles wat nodig is. En voor velen van hen is daarmee de toon gezet voor de rest van hun leven... aangrijpend. Maar ook motiverend. Want als we hén kunnen helpen, als zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen, dan is de impact onvoorstelbaar groot

Evangelisatie: Voedsel, zorg en onderwijs betekenen veel voor arme Malawiërs. Maar wat zij boven alles nodig hebben, is het levende Brood en levend Water. Daarom vertellen we hen uit Gods Woord. Daar zijn manieren en momenten genoeg voor. Van Bijbelverhalen op school en catechisatielessen tot kerkdiensten en zondagscholen. Dat is werk voor de predikanten van de Reformed Presbyterian Church, die de geestelijke zorg voor hun rekening nemen. Zo worden Malawiërs gewezen op Christus, Die arm is geworden daar Hij rijk was, opdat ook zij door Zijn armoede zouden rijk worden.

Onderwijs: Met lege buikjes gaan ze naar de overheidschool. In de uitpuilende lokalen, of zomaar in de open lucht proberen ze wat van de meester op te vangen. Maar het lukt zoveel Malawische kinderen niet om de basisschool af te maken. En als het ze al lukt, blijkt vervolgonderwijs onbetaalbaar te zijn. En dan? Wie niet kan lezen, kan niet leren. En wie geen vak kan leren, kan nauwelijks betaald werk krijgen of een eigen bedrijfje starten. Daarom maakt Timotheos zich sterk voor het onderwijs aan kinderen en jongeren.

Deze collecte van harte aanbevolen!

ALGEMENE BERICHTEN

Taxi naar de kerk

Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.



Kerkradio

Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie tel. 682904 diaken. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.

Geluidsbestanden

Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd's is bestemd voor de zending.

Ouderenbezoekwerk

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam', tel.nr. 682277 of 681940



Bibliotheek Eben-Haëzer

De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur



Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 euro contactloos gepind worden

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren

E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com

Website: <http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx> of scan de QR-code in dit bericht.

Collectebonnen

De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer:

- € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,-)
- € 1,25 (per vel van 40 bonnen € 50,-)
- € 2,50 (per vel van 40 bonnen € 100,-)
- € 5,00 (per vel van 40 bonnen € 200,-)

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel collectebonnen te kopen.

ONZE LEDEN

Ledenadministratie

Adreswijzigingen, **wijziging telefoonnummer**, mailadres, gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41, 3253 AJ Ouddorp.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOW

Puzzelritten Tweede Pinksterdag 20 mei.

We zeggen de familie Sperling (OD-6) hartelijk dan voor het beschikbaar stellen van hun loods aan de Buitenhaven in Stellendam. Verder danken we Kwekerij Klepper voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

Zomermarkt

Er was zoveel belangstelling voor de zomermarkt (**6 juli a.s.**), dat we met nog vijf kramen zijn uitgebreid. De markt begint om 9 uur en duurt tot 15 uur en heeft circa 35 kramen.

Er wordt van alles verkocht. Te denken valt aan allerlei lekkers als patat, vis, oliebollen, hamburgers, advocaat, gebak en wafels. Er zijn kramen met hoeden, groente, fruit, (kinder)kleding, kussens, dekbedovertrekken, tasjes, Aloë-Veraproducten, planten, kaas, snoep, tweedehands boeken, kaarten, schoonmaakartikelen e.d. Ook is er een rommelmarkt. Verder staan er diverse goede

doelen als Ruth's shelter, Kimon en Bright spot of Hope. Natuurlijk hebben we ook een springkussen geregeld voor de kinderen.

We zoeken ook enkele vrijwilligers die willen helpen bij het gereed zetten van de kramen op vrijdagavond **5 juli a.s.** (uurtje werk ongeveer) en het opruimen van de kramen op zaterdagmiddag na afloop van de markt (ook een uurtje werk ongeveer). Stuur een appje naar: 06-12170646.

Op de markt zelf zal ook een gebakskraam zijn, waarvoor gemeenteleden of anderen die iets zouden willen maken (cake, taart) de avond voor de markt hun creaties kunnen brengen. Op deze vrijdagavond kunnen ook tweedehands spullen worden gebracht t.b.v. de rommelmarkt kramen.

GEDENK UW VOORGANGERS

Ds. J. Bus (1884 – 1955) 15.

Opheusden

Op zondag 14 augustus 1927 vindt de bevestiging en intrede plaats van ds. Bus in de Hervormde Gemeente te Opheusden. Daarover lezen we in het Gereformeerd Weekblad van 20 augustus 1927 het volgende:

Opheusden, (Ned. Herv. Gem.). Zondag werd Ds. J. Bus, overgekomen van Aalburg-Heesbeen in zijn ambt bevestigd door den consulent ds. R.J. Langhout van Lienden, die tot tekst had gekozen Hand. 8 : 29 en sprak over een van God gezochten hoorder; een van God gezonden leeraar; en een van God geschonken zegen. Aan 't eind der predikatie zong de gemeente haar nieuwen leeraar toe Ps. 20 : 1.

Des middags verbond deze zich aan de gemeente met een predikatie over Hooglied 4 : 15 en 16a en sprak over aanspraak, inhoud en drang dezer bede. Aan 't slot sprak Ds. Bus tot den Burgemeester, kerkeraad, voorlezer, organist, consulent en het hoofd der Herv. School. De laatste sprak ds. Bus en de gemeente nog met een enkel woord toe en verzocht te zingen Psalm 118 : 1.

Het klinkt allemaal zo positief, maar het gaat zo heel anders dan kerkenraad en gemeente wellicht gedacht hebben. Op 1 december 1927, dus 3½ maand na zijn komst in deze gemeente, legt ds. Bus zijn ambt neer. Wat is er aan de hand? Die vraag stelde ik ook, zij het in andere bewoordingen, in 2006 aan de toenmalige scriba van de kerkenraad van Opheusden. Op mijn verzoek om informatie over de tijd die ds. Bus in Opheusden had doorgebracht, kreeg ik als antwoord:

Volgens het notulenboek is ds. Bus op zondag 14 augustus 1927 bevestigd. Hij heeft zijn bediening neergelegd op 1 december 1927 wegens 'keelongesteldheid'. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De lezer zal begrijpen dat ik mij allesbehalve voldoende geïnformeerd voelde. Ondanks verwoede pogingen mijnerzijds, zelfs tot op de dag van vandaag, lukt het maar niet duidelijkheid te krijgen over wat er rond ds. Bus in de tijd vanaf eind 1927 tot begin 1930 plaatsgevonden heeft. En dat, terwijl ds. Bus in zijn tijd toch best wel een heel bekende predikant in de rechterflank van de Hervormde Kerk was. Hiervan getuigt bijvoorbeeld een alleraardigst schrijven van ds. M. van Kooten in het Reformatorisch Dagblad van 4 oktober 2010 onder het kopje '**Bus-Kruyt op een zestal**'. Wij willen dit de lezer niet onthouden:

Ook in hervormd Delft werden twaalf tallen, zestallen en ten slotte tweetallen gesteld. Dat was nog een hele toestand, zo'n negentig jaar geleden, na het heengaan van ds. Grundlehner. Men kende toen kiescolleges. Deze verzamelden namen die bij hun achterban pasten en zetten die op lijsten waaruit de lidmaten konden kiezen. Op die zestallen stonden verschillende malen de predikanten J. Bus en P. Kruyt. Beide predikanten waren een begrip binnen het circuit van bevindelijk hervormde predikanten. Bij het voorlezen van de zestallen vergat men de voorletters nog wel eens te lezen. Dat resulteerde dat te midden van de eerbiedwaardige namen die voorgelezen werden Bus, Kruyt volgde. Noch Bus noch Kruyt is ooit predikant geworden in Delft. Maar mocht dat het geval zijn geweest, dan had het niet zo'n ramp teweeggebracht als bij de "Delftse donderslag" in 1654. Een explosie in het kruithuis, waar 90.000 kilo buskruit lag opgeslagen, verwoestte een groot deel van de binnenstad. Vele inwoners kwamen om. Dan was men met Bus-Kruyt toch beter af geweest.

Terug naar Opheusden. In bijna alle christelijke kranten en tijdschriften verschijnen berichten dat ds. J. Bus te Opheusden emeritaat zal aanvragen. Leest u maar:

- **De Amsterdammer 31-10-1927:** Ds. J. Bus, Ned. Herv. predikant te Opheusden, zal wegens gezondheidsredenen met ingang van 1 December a.s. emeritaat aanvragen.
- **Maas- en Scheldebode 2 november 1927:** OUDDORP. De laatste predikant bij de Herv. Gem. alhier, ds. J. Bus, thans te Opheusden, heeft wegens lichaamsomstandigheden, tegen 1 Dec. emeritaat aangevraagd.
- **De Waarheidsvriend 04-11-1927: Emeritaat.** Ds. J. Bus, predikant der Ned. Herv. Gemeente te Opheusden zal, naar de „N.R.Ct." meldt, wegens gezondheidsredenen met ingang van 1 December a.s. emeritaat aanvragen. Ds. Bus is nog maar 43 jaar oud. Hij begon zijn arbeid in Juli 1912 als hulpprediker te Alphen aan den Rijn. Op 30 Aug. 1914 werd hij predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Enter, in 1919 te Ouddorp, in 1924 te Vreeswijk en 26 April 1925

te Aalburg en Heesbeen (N.-B.). Sinds enkele maanden staat ds. Bus te Opheusden (Betuwe).

- **Het Gereformeerd Weekblad 5 november 1927:** Ds. J. Bus, Ned. Herv. Pred. te Opheusden, zal wegens gezondheidsredenen met ingang van 1 Dec. a.s. emeritaat aanvragen.

Dan volgt in het **Gereformeerd Weekblad van 12 november 1927** een bericht van de hand van ds. Bus zelf, met de volgende inhoud:

Ds. J. Bus bericht ons:

Mag ondergeteekende, ter rectificatie van uw bericht, hem aangaande, onder kerknieuws in "Gereformeerd Weekblad" van 5 Nov. jl. ook u even berichten, dat van emeritaatsaanvraag door hem geen sprake is? De waarheid is, dat hij, naar hij hoopt tijdelijk, de bediening neerlegt om, op medisch advies, rust te nemen tot genezing van een overigens ongevaarlijk keelmalheur.

Hoogachtend, J. Bus, Pred.

(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hfgouddorp.nl.

Puzzel 1095 - Paulus en koning Agrippa

In de Bijbel lees je over de zendingsreizen van Paulus. En ook hoe hij voor koning Agrippa moest verschijnen. Dat lees je in Handelingen 25. Over die ontmoeting gaat deze puzzel.

Welk woord ontbreekt in de zinnen? Vul dat op de juiste plek in het schema in. Met de letters in de gekleurde vakjes kun je dan een woord maken. Je moet de letters nog wel in de goede volgorde zetten. Dat woord is de oplossing van deze puzzel.

1. zat gevangen in Cesaréa.	Agrippa
2.	De nieuwe van Judea heette	Felix
3.	Koning kwam op kennismakingsbezoek.	Jeruzalem
4.	Zijn zuster kwam met hem mee.	Damascus
5.	In stond het paleis van de stadhouder.	stadhouder
6.	De Joodse Raad vroeg of Paulus naar gebracht kon worden.	Rome
7. was de stadhouder die Paulus in Cesaréa gevangen had gezet.	Festus
8.	Paulus moest naar de keizer in	Paulus
9.	Onderweg naar werd Paulus door de Heere stilgezet.	Bernice
		Cesaréa

Vul de namen in de vakjes in



Bron: JBGK Kompas 5 2019-2020

Jullie mogen puzzel 1094 en 1095 nu inleveren, uiterlijk D.V. 20 juni a.s..

Eindantwoorden

1092: Vrede zij ulieden;

1093: Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en Die zal u indachtig maken alles wat Ik u heb gezegd.

Hartelijke groet.



Het ware geloof bestaat uit twee stukken: Het eerste in de zekerheid van onze verdoemenis en het tweede stuk de zekerheid van onze behoudenis. (Ds L. Vroegindewij in De Vaandrager, 07-02-1951)

En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Hebr.10:24,25



Gemeentedag 2024

SAVE THE DATE:

D.V. zaterdag 28 September middag voor
4-12 jaar en middag/avond programma
voor jong en oud
Nadere informatie volgt

ZENDING HERSTELD
HERVORMDE KERK



Leuk voor jong en oud. We zien jullie graag!

De Buurtkast

Ongeveer een half jaar geleden zijn we als ochtendvrouwenvereniging "Ora et Labora" begonnen met het project "Buurtkast Ouddorp". Bij de start hebben wij ons afgevraagd of er wel mensen in Ouddorp zouden zijn die daar gebruik van zouden gaan maken. Er is toch ook een voedselbank? En zijn er in Ouddorp gezinnen die in zo'n financiële nood zijn? Een andere vraag was of we voldoende producten zouden ontvangen om daadwerkelijk wat aan te kunnen bieden. De kast zelf was snel geregeld. En toen konden we beginnen.

Inmiddels mogen we constateren dat er goed gebruik gemaakt wordt van het aanbod. Ook maken we soms een gesprekje met onze "klanten". Daaruit begrijpen we dat ze vaak zó dankbaar zijn voor het aanbod van de Buurtkast. Ook de aanvoer van producten is om stil van te worden! Dit voelen we echt als een stukje naastenliefde en bemoedigt ons om ermee door te gaan.

Met de zomer op komst moeten we rekening houden met de houdbaarheid van (verse) producten. Bijvoorbeeld repen chocolade en hagelslag blijven nu niet goed in de kast vanwege hogere temperaturen. Dit wordt voor ons een nieuwe uitdaging! Op dit moment is er vooral behoefte aan **koffie, houdbaar broodbeleg (jam, pindakaas, appelstroop) pot- en blikgroenten**. Verzorgingsproducten hebben we nog voldoende op voorraad. Bent u in het bezit van een groentetuin en heeft u soms ineens (te)veel groente om zelf te verbruiken? Ook deze verse producten zijn welkom in de Buurtkast!

Voor houdbare producten hanteren we de regel dat deze nog **minimaal 2 maanden houdbaar** moeten zijn. Wilt u daar a.u.b. rekening mee houden? Het kan voorkomen dat de NVWA de buurtkast komt controleren. Dus: geen geopende producten of voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum (bijna) verstreken is. Ook geen alcohol bevattende dranken, rookwaren en andere zogenaamde genotsmiddelen.

Tijdens de zomermarkt van onze kerk willen we zorgen dat er een mogelijkheid is om producten te doneren! Heeft u iets over? Neem het dan mee naar de zomermarkt en zoek de winkelwagen van de Buurtkast op! Ook het geven van een financiële bijdrage is die dag mogelijk. Dit is overigens natuurlijk altijd van harte welkom. Wij kunnen daar specifieke producten voor aanschaffen wanneer dit nodig is. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Hartelijke groet,
De Buurtkastcommissie

De buurtkast staat bij Julianaweg 40



Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 15 juni 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op D.V. 20 juni 2024.

Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 uur.

Inleveradres kopij: **kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp**

Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277

Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47



Wanneer zullen je kinderen zich aangesproken voelen door wat je hun over het geloof vertelt? Als ze in jouw manier van leven iets bijzonders opmerken. Stel dat je al hoestend op straat loopt en er iemand naar je toekomt die ook hevig loopt te kuchen. Die kuchende persoon raadt je aan naar zijn dokter te gaan. Zou je zijn advies opvolgen? Natuurlijk niet. Die dokter heeft die man kennelijk ook niet kunnen helpen. Zo'n negatieve reactie krijg je ook als blijkt dat jouw geloof je op geen enkele manier veranderd heeft.